

Tháng 8 năm 1993 bị đưa đi trại lao động cuồng bức, ông tiếp tục cuộc đấu tranh từ trong nhà tù vì thế bị chuyển đi nhiều trại giam khác nhau, và sau cùng bị giam giữ cô lập hơn 4 năm tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa. Theo lời khuyên của gia đình và bằng hữu ông chấp nhận tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ để tiếp tục cuộc đấu tranh từ hải ngoại. Ngày 3-9 ông tới Hoa Kỳ đoàn tụ với vợ và ba con trai sau 20 năm xa cách.

Tháng 10 năm 1998 Đoàn Viết Hoạt nhận lời mời làm nghiên cứu về nhân quyền và dân chủ tại Catholic University. Từ đó đến nay ông đã đi nhiều quốc gia, tiếp xúc với những nhà lãnh đạo chính trị, văn hóa, xã hội và nhân quyền Hoa Kỳ, quốc tế và cộng đồng người Việt để tiếp tục vận động cho một nước Việt Nam tự do trong môi trường hải ngoại và quốc tế.

Đoàn Viết Hoạt được Amnesty International công nhận là tù nhân lương tâm (1982), là hội viên danh dự của các hội Văn Bút Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Ba Lan, Thụy Sĩ và đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế: giải nhân quyền Robert F. Kennedy Memorial Center, Human Rights Watch, Committee to Protect Journalists, giải thưởng Tự Do Truman-Reagan (Victims of Communism Memorial Foundation), giải Anh Hùng Báo Chí (International Press Institute), giải thưởng Ngòi Bút Vàng (World Association of Newspapers).

18 USD

Mục tiêu trước mắt của cuộc vận động dân chủ là tháo gỡ được cơ chế độc tài độc đảng cộng sản hiện nay. Có 3 cách để đạt mục tiêu này: (1) lật đổ chế độ hiện hữu bằng bạo lực; (2) ban lãnh đạo CSVN chấp nhận chuyển sang chế độ dân chủ; (3) thúc đẩy tiến trình tự do hóa xã hội để tạo áp lực nội tại và các điều kiện chín muồi đẩy nhanh tới việc dân chủ hóa chính quyền hoặc ôn hòa, hoặc qua đột biến chính trị-xã hội. Chúng tôi cho rằng giải pháp thứ ba là giải pháp khả thi, trong điều kiện và bối cảnh hiện nay của thế giới, hải ngoại và trong nước... Ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ thay đổi dưới áp lực mạnh mẽ và có hiệu quả. Hiện nay đã có áp lực quốc tế và hải ngoại dù cần tăng cường hơn, nhưng áp lực nội tại mới bắt đầu và còn nhiều tự phát. Áp lực nội tại là áp lực từ xã hội và người dân lên và từ ngay bên trong cơ chế của đảng và nhà nước cộng sản... Lộ trình dân chủ hóa ba giai đoạn nhằm tạo được áp lực nội tại này bằng cách giúp gia tốc sức mạnh toàn diện của mọi thành phần dân chúng cả về vật chất (kinh tế) lẫn tinh thần (văn hóa, giáo dục, thông tin, xã hội). Đồng thời lộ trình cũng nhằm giúp mở bung mọi cánh cửa xã hội Việt Nam ra với thế giới (và với hải ngoại) để người dân có thể độc lập với và tiến đến đối lập với chính quyền độc tài... (*Việt Nam: Con Đường Trước Mắt*)

Những yếu tố phi cộng sản, những yếu tố dân tộc và nhân bản đang hồi sinh trong mọi mặt đời sống xã hội thường ngày của người dân, kể cả của đa số những đảng viên cộng sản. Ban lãnh đạo đảng cứ nói, dân cứ làm; đảng cứ cầm quyền, dân cứ sống. Đó là thực tế hiện nay ở trong nước... *Đứng trên lập trường dân tộc, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, bám chân vững chắc trên nguyện vọng và đời sống của người dân*, theo tôi đó là những yếu tố sẽ giúp cho những ước nguyện và toan tính xa dài của chúng ta có thể thực thi được. (*Cần Một Cái Nhìn Toàn Cầu Cho Việt Nam*)



ĐOÀN  
VIẾT  
HOẠT

HÀNH TRÌNH  
DÂN TỘC

NHÀ XUẤT BẢN  
THĂNG LONG  
2005

ĐOÀN VIẾT HOẠT

# HÀNH TRÌNH DÂN TỘC

trong thời đại toàn cầu hóa



nha xuuat ban  
**THĂNG LONG**  
2005



Đoàn Viết Hoạt sinh năm 1942 ở Hà Đông. Vì chống cả Pháp và cộng sản nên thân phụ ông phải đổi từ họ Đỗ sang họ Đoàn, bị Tây bắt giam đến hú một con mít. Anh cả bị cộng sản thủ tiêu khi mới 15 tuổi. Anh kế ở lại miền Bắc, vì hoạt động đòi tự do dân chủ nên bị cộng sản bắt hai lần, lần đầu năm 1958, lần thứ hai năm 1991. Di cư vào Nam năm 1954. Từ 1962 đến 1965 ông học Đại học Sư Phạm ban Anh Văn. Từ 1967 đến 1971 ông được học bổng của Asia Foundation du học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Tiến Sĩ Giáo Dục tại Florida State University. Năm 1971 làm Phụ Tá Viện Trưởng Điều Hành đồng thời giảng dạy tại Vạn Hạnh và Đại Học Sư Phạm Saigon cho đến năm 1975. Ngày 29-8-1976 ông bị chính quyền cộng sản bắt giam 12 năm không xét xử. Ngày 9-2-1988, ông được phỏng thích cùng đợt phỏng thích các tù nhân cải tạo. Từ đầu năm 1989 ông tiến hành cuộc vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam qua tập san bí mật *Điển Đàn Tự Do*. Ngày 17-11-1990, ông cùng các bạn đồng sự bị bắt và bị kết án 20 năm tù giam. Nhờ sự vận động của cộng đồng hải ngoại và sự can thiệp của quốc tế, mức án giảm xuống còn 15 năm.